

Laatste dag op de sprookjescamping [verslag]



Na weer een minder goede nacht, maar wel een hele fijne en gezellige avond, was nu al onze laatste dag op [de sprookjescamping](#) aangebroken. Een weekend is uiteraard veel te kort om alles te kunnen doen en om aan alle leuke activiteiten deel te nemen, dus we zullen gewoon een keertje terug moeten.





Maar we gaan nog lang niet weg, eerst nog lekker genieten van deze zondag. Uiteraard weer met een uitgebreid ontbijt met lekkere verse warme broodjes uit de oven en gezellig met z'n allen aan tafel! Dit keer buiten, want dat hoort toch eigenlijk wel op een camping vind ik. Veel buiten zijn en genieten van je omgeving en vooral van elkaar.



We waren echt rustig aan aan het doen, dus helaas geen Zumba voor mij in de ochtend. Maar we gaan wel met z'n allen zwemmen.





Hoewel het best fris was en de zon zich niet liet zien, hebben we toch heel stoer buiten gezwommen. We zijn pas later naar binnen gegaan om nog wat te spelen en te glijden.



De kinderen vermaakten zich prima en wilden ook eigenlijk niet stoppen, maar we wilden in de middag graag naar de Magische wereldreis bij de Sprokkelplaats.



Dus na het omkleden en wat eten zijn we daar naar toe gegaan. Voor de peuters waren er allemaal spelletjes van over de hele wereld . De oudere kinderen mochten wel meedoen, maar dan vooral door de kleintjes aan te moedigen en mee te helpen! Xavi vond het prachtig om te kunnen laten zien dat hij de oudere broer was en Yuna en Quint waren maar al te blij dat hun grote broer er bij was, zodat ze toch net wat makkelijker aan alles mee deden. Ze gingen door hoepels springen, tikkertje spelen en nog veel meer. Na afloop van de spelletjes werd er weer gedanst.



We hebben in de mobil home alle spullen weer bij elkaar gezocht, hebben het nog schoongemaakt, alles in de auto gepakt en hebben de sleutels weer ingeleverd bij de receptie! De kinderen mochten toen nog een klein speeltje uitkiezen uit de grote schatkist. Deze knuffeltjes werden de hele terugreis

stevig vastgehouden door het drietal. Onderweg hebben we nog een stop gemaakt bij een wegrestaurant om ons topweekendje even gezellig af te sluiten. Daarna vielen ze heerlijk in de slaap, zodat we nog een uurtje in alle rust terug naar huis konden rijden.



De kinderen hebben alledrie heerlijk geslapen en waarschijnlijk fijn gedroomd van alle sprookjesfiguren, de activiteiten en vooral ook het zwemmen! Kortom, de sprookjescamping is een absolute topper en aanrader!

[Voor de andere verslagen over de Sprookjescamping, klik hier](#)

[>>>>](#)